



**Stichting  
Oecumenische  
Vieringen  
Eindhoven**

## **Beleidsplan 2023**

In het seizoen 2022-2023 werden de leerhuizen en de vieringen na de coronaperiode als vanouds weer “live” gegeven in de Johanneskerk aan de Mercuriuslaan te Eindhoven met dien verstande dat het aanvangstijdstip van de leerhuizen is verplaatst naar de derde donderdagmiddag van de maand te beginnen om 15.30; zij duren tot 17.30 uur.

Het thema van het seizoen 2022-2023 voor viering en leerhuis was Paulus, een radicale Jood, de 7 eerste brieven van Paulus.

Hoewel de kwaliteit van het gebodene in 2023 van hetzelfde hoge gehalte bleef moet toch een teruggang in het aantal bezoekers worden geconstateerd. Dit is een euvel waar ook andere gemeenschappen na de coronaperiode mee te maken hebben gekregen.

Het thema voor het seizoen 2023-2024 zal zijn “Op dood en leven”. De voorgangers voor dit seizoen zijn bekend; hun namen garanderen hoge kwaliteit en inspiratie.

Tot onze grote droefheid overleed op 5 april 2023 Huub Oosterhuis, de grote dichter en liturgievernieuwer en ook de eerste voorganger van onze geloofsgemeenschap. Het bestuur van SOVE was bij zijn begrafenis vertegenwoordigd. Nagenoeg alle liedteksten die wij gebruiken zijn van zijn hand.

Vermeld dient nog te worden het voornemen om tezamen met andere regionale geloofsgemeenschappen op 17 februari 2024 de zuidelijke première te organiseren van de compositorische voltooiing van de 150 psalmen in de vrije vertaling van Huub Oosterhuis.

SOVE maakt ook deel uit van LEV, het Eindhovens Platform voor Levensbeschouwing en Vrede.

De inkomsten van de Stichting worden verkregen uit periodieke giften, eenmalige giften en collectes. De uitgaven worden besteed aan de organisatie van inspirerende oecumenische vieringen en leerhuizen.

Ook wordt veel aandacht besteed aan maatschappij en wereld vanuit een christelijk levensbeschouwing