

De kosten voor het bijwonen van een Leerhuis bedragen in beginsel € 10,00 per avond per persoon. Contant te voldoen vóór aanvang. Nieuw is dat u vanaf 2019-2020 naar draagkracht uw deelname kunt voldoen. Bij de ingang zal daartoe een gesloten collectebus worden neergezet: Zij die daarin een bijdrage deponeren: hartelijk dank. Zij die komen zonder te betalen: van harte welkom.

Kiest u ervoor om het gehele seizoen in één keer per bank over te maken? Stort dan minimaal € 70,00 op bankrekening NL06 RABO 0157 0702 04 t.n.v. Stg. Oecumenische Vieringen Eindhoven o.v.v. Leerhuis 2019-2020. Wij sturen u een jaarpas na ontvangst.

Giften kunt u overmaken op NL 06 RABO 0157 0702 04 t.n.v. Stg. Oecumenische Vieringen Eindhoven o.v.v. Gift 2019-2020. U ontvangt hiervan een bevestiging. SOVE heeft een ANBI-status. Kijk daartoe op de nieuwe website www.sove-eindhoven.nl

Heeft u uw e-mailadres aan ons doorgegeven? Wij zullen u dan ook onze nieuwsbrief sturen. Alle informatie en de teksten voor de leerhuisavonden worden per mail verzonden.

Informatie over het Leerhuis vindt u op www.sove-eindhoven.nl

Het e-mailadres hiervoor is: michelbesnard6@gmail.com

Michel Besnard: tel. 040 – 281 00 73

Informatie over het Projectkoor vindt u op www.sove-eindhoven.nl

Het e-mailadres hiervoor is: marjonstarrowisky@hotmail.com

Marjon Starrowsky: tel. 040 – 254 34 53

Informatie over SOVE vindt u op www.sove-eindhoven.nl

Het e-mailadres hiervoor is: info@sove-eindhoven.nl

Michel Besnard: 040 – 281 00 73

Locatie 2019-2020:

Ontmoetingskerk

Meerkollaan 3

5613 BS EINDHOVEN

De routebeschrijving vindt u eveneens op de website



STICHTING OECUMENISCHE VIERINGEN EINDHOVEN

SOVE

Seizoen 2019-2020

Jaarthema:

Driestromenland

Joden, christenen en moslims

periode 1219-1546

(serie 3)

Programma

Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven

SOVE seizoen 2019-2020

Driestromenland

Joden, christenen en moslims
periode 1219-1546 (serie 3)

Leerhuisavonden op donderdag van 19.00 tot 21.30 uur in de Ontmoetingskerk Eindhoven	Viering SOVE op zaterdag van 18.30 tot 19.30 uur In de Ontmoetingskerk Eindhoven
9 november	
<i>Rob Kosterman</i> Straatpastor in Eindhoven (bijzondere openingsviering)	
14 november 2019 'Wat allen God noemen': Thomas van Aquino en William van Ockham	7 december 2019 'Wat allen God noemen': <i>Theo Menting</i>
12 december 2019 De ontdekking van de Oudheid: Renaissance en humanisme	4 januari 2020 De ontdekking van de Oudheid: <i>Hans Slooff</i>
9 januari 2020 Moderne Devotie: Geert Grote en Thomas van Kempen	1 februari 2020 Moderne Devotie: <i>Alex van Heusden</i>
13 februari 2020 Het jaar 1453: de val van Constantinopel	7 maart 2020 De val van Constantinopel <i>Paul Clement</i>
12 maart 2020 Het jaar 1492: ontdekking en verdrijving	4 april 2020 Ontdekking en verdrijving <i>Wil van Egmond</i>
9 april 2020 Lof der zotheid: Desiderius Erasmus	2 mei 2020 Lof der zotheid: <i>Bert-Jan van Haarlem</i>
14 mei 2020 Het geloof alleen: Martin Luther en de Reformatie	6 juni 2020 Het geloof alleen: <i>Ineke van Cuijk</i>

In oktober start het elfde seizoen van de Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven (SOVE). Er zijn in het afgelopen seizoen nogal wat veranderingen geweest. Zo is Leerhuis en Liturgie Brabant te Veldhoven met wie wij o.m. samen het leerhuis o.l.v. Alex van Heusden organiseerden gestopt met haar werkzaamheden. Daarom worden de leerhuisavonden vanaf volgend seizoen niet meer gehouden in Veldhoven, maar in Eindhoven in de Ontmoetingskerk; maar wel blijft Alex daaraan verbonden als exegeet en judaïcus.

Ook is de samenstelling van het bestuur van SOVE gewijzigd. Dit bestaat nu uit: Hans Bonnier, voorzitter; Mirjam Lemmers, secretaris, Emilio de Vlam, penningmeester en Wil van Egmond en Michel Besnard, leden. Het projectkoor o.l.v. Karel Baken blijft haar medewerking aan de vieringen verlenen door het zingen van bij het thema passende liederen van Huub Oosterhuis.

Driestromenland

Joden, christenen en moslims – periode 1219-1546

Wij blijven ons verdiepen in de geschiedenis van de drie grote monotheïstische religies, omdat de kennis van de geschiedenis daarvan leidt tot een beter onderling verstaan.

Over serie 3:

In het jaar 1219, ten tijde van de vijfde kruistocht, vond in de Nijldelta een ontmoeting plaats tussen Franciscus van Assisi en Malik al-Kamil, de sultan van Egypte. Het leidde niet tot een vredesakkoord tussen de strijdende partijen, de Europese christenen aan de ene en de moslims in Egypte en het Nabije Oosten aan de andere kant. De kruistochten woedden nog ruim een halve eeuw voort en eindigden met een christelijke nederlaag.

Europa is inmiddels een grotendeels christelijk continent. Aan de universiteiten voert de theologie de boventoon. Maar er wordt ook gezaagd aan de poten van de kerkelijke dogmatiek door vrije, onafhankelijke geesten, zoals Abélard. De Joden krijgen te maken met toenemende beperkingen. De moslims op het Iberisch schiereiland moeten langzamerhand het veld ruimen, maar rukken op vanuit Istanboel nadat het Oost-Romeinse Rijk in 1453 ten val is gekomen.

Het jaar 1492 markeert een omwenteling: Christoforo Colon 'ontdekt' Amerika - begin van het kolonialisme - en de Joden en moslims worden verdreven uit Spanje. Het humanisme komt op, de zelfstandig denkende mens, zoals Desiderius Erasmus, die de oude gewijde teksten kritisch gaat lezen en grondig onderzoeken. Het katholieke christendom komt van allerlei kanten onder vuur te liggen, 'ketterse' bewegingen winnen terrein, mede dankzij de boekdrukkunst, en dan verschijnt er een augustijner monnik ten tonele, Martin Luther, bij wie de geschiedwetenschap de Reformatie laat beginnen.