

Franciscaanse zegenbede

*Moge God ons zegenen met ongemak
bij gemakkelijke antwoorden, halve waarheden,
en oppervlakkige verhoudingen
zodat we diep vanuit ons hart mogen leven.*

*Moge God ons zegenen met woede bij onrechtvaardigheid, onderdrukking,
en uitbuiting van Gods schepselen
zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid, vrijheid, en vrede.*

*Moge God ons zegenen met tranen om te vergieten
voor hen die lijden aan pijn, verwerping, honger, en oorlog,
zodat we onze handen kunnen uitstrekken om hen te troosten
en om hun pijn in vreugde te veranderen.*

*En moge God ons zegenen met genoeg dwaasheid
om te geloven dat we een verschil kunnen maken in de wereld,
zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen
dat het niet gedaan kan worden.*